

Pioenroos

De pioenroos is ook bekend als pioen of paeonia. De botanische naam gaat terug naar de antieke oudheid. Paleon was de god van de genezing in het oude Griekenland. De pioen is een echte seizoensbloem en erg geliefd vanwege haar weelderige bloemblaadjes en betoverde geur. Over het algemeen is de pioenroos alleen beschikbaar in mei en juni. In tegenstelling tot wat de naam suggereert is de pioenroos geen familie van de roos. De pioenroos komt van oorsprong uit China, vandaar de ook wel Chinese roos genoemd. In China werd de bloem vooral om haar wortels geteeld, deze zouden een koortsverlagende en bloedstelpende werking hebben. De pioen is de nationale bloem van China en wordt Mudan genoemd. Er is een legende die vertelt dat de keizerin Wu Zetian wilde dat alle bloemen van Xian samen zouden bloeien. Alle bloemen gehoorzaamden haar, behalve Mudan. Deze bleef trouw aan de natuur, daarom wordt de pioenroos gewaardeerd om haar standvastigheid en liefde voor de natuur. Rond 1780 kwam de pioen naar Europa.



Het leuke aan de pioenroos: zij is verkrijgbaar in meer dan duizend soorten in allerlei kleuren en vormen. Met dubbele bloemen en een enkel rij bloemblaadjes.

Er zijn maar weinig planten die zulke indrukwekkende bloemen tevoorschijn toveren als de pioen. De pioen in de knop is eigenlijk maar een lelijk eendje. Zodra echter de bloei begint, is het alsof een explosie plaatsvindt: binnen een mum van tijd komen er een ongelofelijke hoeveelheid delicate blaadjes tevoorschijn. Oftewel: van lelijk eendje, naar een mooie zwaan!

Misschien is dit wel de reden dat de pioenroos wordt beschouwd als teken van liefde, geluk, gezondheid, voorspoed en bloeiende romantiek.

Een van de bekendste soorten pioenen is Sarah Bernhardt, vernoemd naar de beroemde Franse actrice.

Ook een bekend soort is Coral Charm in een prachtige perzikkleur. Zoeter ga je het niet krijgen. Het mooie is haar kleurverandering. Naarmate de bloei vordert van roze/wit naar perzik om vervolgens weer crèmekleurig te worden. Ook bij vele nieuwe soorten zie je deze kleurverandering.

Uw voorzitter, Dick Schoneveld

Verslag van de contactmiddag op 8 mei 2024.

Deze middag heeft 2^e voorzitter Aafke Ravensbergen de leiding. Zij heet ons van harte welkom. We beginnen met het lied: Prijs de Heer met blijde galmen, Joh. de Heer 446 vers 1, 2 en 3. De middag staat in het teken van 60 jaar André van Duin. Het is te duur om hem te vragen naar Rijnsburg te komen, daarom een revue door bestuursleden in elkaar gezet. Mededelingen zijn er ook. Allereerst dat penningmeester Kees van Delft een Koninklijke onderscheiding heeft gekregen voor zijn vele werkzaamheden bij de PKN Rijnsburg, Chr. Zangvereniging De Lofstem en als penningmeester bij de PCOB afd. Regio Rijnsburg. Kees krijgt van het bestuur een prachtige hortensia en groot applaus van de leden. Op de contactmiddag van 10 april jl. werden potjes narcissen uitgedeeld. Die waren voor de vrijwilligers, die voor ons klaar staan als het nodig is. Dat is eigenlijk vergeten en daarom worden ze nu alsnog bedankt. Jullie zijn onmisbaar. Boven Aafke's inleiding staat: Groot is uw trouw o Heer. Tijdens haar ziekte hielden ze als gezin zich vast aan dat lied. Het gaat gelukkig beter. Tijdens het varen met hun boot door Frankrijk hoorden ze vanaf een andere boot dit lied. Dat ontroerde en is haar altijd bij gebleven. Een lied kan vaak meer zeggen dan een preek. Ze eindigde met een gedicht: "De koffer" en sprak daarna een gebed uit.

Na de eerste pauze met koffie/thee staan we stil bij André van Duin, door de jaren heen. Hij werd geboren als Adrianus (Adri) Marinus Kyvon in Rotterdam en was enig kind. Zijn allergrootste fan was zijn vader. Daar zingt hij een lied over. Daarna de Animal Crackers, het lied: Het dorp, samen met André Rieu en een leuk stukje over de Klokkenwinkel met Jon van Eerd.

Na de tweede pauze hebben we vreselijk gelachen om de Viskar, gespeeld door André van Duin, Frans van Dusschoten en Willeke Alberti.

Heel lachwekkend is de sketch over het eten in een Frans restaurant, André met Corrie van Gorp, Ron Brandsteder en Frans van Dusschoten. Corrie speelde met André meneer en mevrouw de Bok.

Later gooit André het roer om en gaat een ander leven leiden. Serieus, maar met heel veel plezier. Het geheime dagboek van Hendrik Groen. Daarin beschrijft hij zijn leven in een verzorgingshuis in Amsterdam. Hij richtte de rebellenclub Omanido op, dat betekent: Oud maar nog niet dood. Ook wordt André onverwachts het nieuwe, vaste gezicht van Heel Holland Bakt. Opedoft wordt hij opgehaald en hoeft alleen te zeggen: Bakkers klaar, Bakken maar. Samen met Janny v.d. Heyden en hondje Nhaan vormen ze een vaarduo en varen ze door Nederland. Ook in Rijnsburg voeren ze door het kanaal en zijn ze gestopt bij de Indoor volkstuin aan het Kanaalpad. Later verruilden ze de boot voor de trein, maakten een unieke reis door Zwitserland. We luisteren naar het jodellied: Angelique. Dan komt het eind, het wordt zomer.

We hebben stilgestaan bij een man met een carrière van bijna 60 jaar. Van komiek tot presentator en serieus acteur. Wij hopen ook op een mooie zomer, mooier dan in het zomerlied van André. Voorzitter Dick Schoneveld bedankt de bestuursleden. Ze krijgen een boeket en een groot applaus. Marieke Wassenaar sluit de middag af. Ze leest een Zegenbede voor uit het blad Petrus. Ontvang de Zegen van God voor vandaag, voor vannacht en voor elkaar. Ze noemt de datum van de fietstocht, 28 augustus. Informatie komt nog in het mededelingenblad en de Rijnsburger. De volgende contactmiddag is 18 september 2024. Ze wenst ons allemaal een mooie zomer toe en wel thuis.

Secretaris Tineke van Delft.

In Memoriam.



Op 19 maart 2024 is overleden Corrie den Heijer-van der Werf, in de leeftijd van 83 jaar. Boven de rouwkaart staat:

"Ik weet niet precies wanneer, maar als het mijn tijd is dan ga ik en is het goed".

De crematieplechtigheid vond plaats op 27 maart 2024 in de Boerhaave aula van crematorium Rhijnhof in Leiden en werd geleid door ds. Piet Rozboom. Er werden mooie woorden gesproken en we luisterden naar mooie muziek.

In Voorhout geboren omarmde de eenvoud van het toenmalige rijke Roomse leven haar. Daar heeft ze een eenvoudige levenshouding en geloof mee gekregen. Ze was zorgzaam en maakte veel kleding voor haar dochter Jenneken. Ze hield van handwerken, in het bijzonder van quilten. Dat is een zeer ambachtelijk werk. Haar levenswerk is in een bijzonder kleed terecht gekomen. De kleinkinderen hadden elk een plaats in haar leven. Haar geloven en vertrouwen is er denk ook in besloten. Bij de voorbereiding voor het afscheid pakten we een bijbeltje van een stapeltje. Dat viel open bij: "Morgenglans der eeuwigheid". Wonderlijk, dat ze bij het krieken van de dag, begeleid door gezang van vogels inging naar de "Morgenglans der eeuwigheid". Kinderen en kleinkinderen moeten verder zonder haar, maar met dierbare herinneringen, die niet zijn uit te wissen.

Secretaris Tineke van Delft.

Op 18 april 2024 is overleden Clara Cornelia (Clara) Zevenbergen-Slikboer, in de leeftijd van 91 jaar. Boven de rouwkaart staat:

"Er is geen leven zonder zin, de dood is maar een poort.
Geen einde, maar een nieuw begin van vreugde, ongestoord".

De begrafenis vond plaats op 24 april 2024 vanuit de Immanuëlkerk en werd geleid door ds. Lydia Veerman.

Onder het lied "Abba Vader" brachten haar kinderen haar binnen en gingen met de kleinkinderen rond de kist staan. Er werd een kaars aangestoken voor haar man Wim, haar dochter Tineke en voor haarzelf. John en Hilde haalden herinneringen op.

Geboren in Numansdorp. In 1953 met de watersnoodramp moest het gezin evacueren. Ze trouwde met een politieagent. Zij zorgde voor het gezin en was kerkelijk en maatschappelijk betrokken. Ze hield meditaties, declamaties, hield van toneel en was 40 jaar lid van de Chr. Gemengde Zangvereniging "De Lofstem". Ze was trouw lid van de PCOB, waar ze op kerstvieringen veel declameerde. Ze hield van fietsen. Vakantie, het ene jaar in Nederland en het andere jaar naar het buitenland.

Na het overlijden van haar man en dochter Tineke was het moeilijk voor haar. Toch kon ze weer genieten van kinderen, kleinkinderen en vriendinnen. De laatste maanden woonde ze in Vlietstede. Daar kreeg ze veel advocaatjes en het personeel noemde haar Spidi Gonzales, omdat ze zo vlug met de rollator liep. Ze hield van spreuken, o.a. "wat gaat omhoog en nooit meer naar beneden"? Je leeftijd.

We luisterden naar een gedicht dat ds. Dik Verschoor schreef voor de bruiloft van Arke en John, "Hoop". De overdenking kwam uit Romeinen 15, waarin 3 belangrijke woorden: aanvaarden, elkander en Christus. Niet je eigen belang, maar er zijn voor de ander. De trouwtekst stond centraal en het lied: 'k wil U o God mijn dank betalen. De kleindochters deden haar uitgeleide onder het lied "God so loved the World" gezongen door de Lofstem. Ze is begraven bij haar man Wim en Tineke. Kinderen en kleinkinderen moeten verder, zonder hun moeder en oma, maar met dierbare herinneringen en God, die troost in het gemis.

Secretaris Tineke van Delft.

Omzien naar elkaar.

Wij zijn een team bestaande uit: Lijnie Glasbergen, Wil Kotterer, Nel Vletter, Gerrit Kromhout en Prijna Wessel.

Samen kunnen we veel. Als u een bezoekje nodig hebt, komen wij graag bij u langs. Gewoon een praatje of kopje koffie /thee. De PCOB is een organisatie voor de gemeenschap. Samen is zoveel beter dan alleen! Voor meer informatie over dit dankbare werk of als u een bezoekje wilt kunt u bellen naar Prijna Wessel - de Mooij, tel. 06 2259 0340.



Voor een bezoekje in Valkenburg kunt u ook bellen naar Aafke Ravensbergen, tel. 06 5732 6645.

Prijna Wessel - de Mooij, coördinator Omzien naar Elkaar

Van de penningmeester.

Collecte contactmiddag 08-05-2024: € 346,60.

Ontvangen giften: Totaal deze periode: € 95,00.

08-05-24	Gift voor PCOB	€ 25,00
16-05-24	Via A. Barnard hulp bij diverse belastinghulp	€ 70,00

Iedereen bedankt voor zijn/ haar bijdrage.

Kees van Delft, penningmeester.

Mededelingen van het bestuur.

Mededelingenblad:

Einde van de maand juli verschijnt een verkort Mededelingenblad samen met het PCOB Magazine.

Fietstocht en contactmiddag:

Op woensdagmiddag 28 augustus is de jaarlijkse PCOB- fietstocht. Start 13.30 vanaf Burg. Koomansplein.

Eerstvolgende contactmiddag woensdag 18 september 2024.

Rijbewijskeuring.

Voor goedkope keuringen voor het verlengen van uw rijbewijs voor ouderen kunt u terecht bij Stichting MediPartners Nederland.

Vestiging in Rijnsburg: Gebouw de Burgt, Burg. Koomansplein 1, 2e etage.

Voor een afspraak moet u altijd vooraf bellen met 06 22947548.

Kosten leden Ouderenbond € 35,00.

Let op: Betaling uitsluitend contant.

Wij wijzen u erop dat de verantwoordelijk en juistheid voor deze keuring volledig berust bij de Stichting Medipartners Nederland.

Fietsmaatje gezocht voor dhr. Piet Wolthaus.

Piet Wolthaus, lid van PCOB afd. Regio Rijnsburg, woont sinds een aantal maanden in de Wilbert. Wat hem zwaar valt is het gemis aan bewegingsvrijheid. Hij is altijd een buitenmens geweest en vindt het heerlijk om in beweging te zijn, zeker in gezelschap. "Ik zoek een gezellige vrijwilliger, man of vrouw, die eens per 2-3-4 weken met mijn vader op pad wil, afhankelijk van de beschikbaarheid", zo schrijft zijn dochter Gerdien Wolthaus-Paauw. Piet Wolthaus is een bijzonder aardige man en met hem fietsen zal echt mooi zijn! Het telefoonnummer van dochter Gerdien is 06 3310 6837. De Wilbert heeft duo fietsen beschikbaar, maar ook Fietsmaatje Katwijk heeft een fiets in Rijnsburg staan. (Deze worden wat beter onderhouden dan die van De Wilbert, is me verteld). Om te mogen fietsen moet de vrijwilliger eerst een testritje maken om de fiets te leren kennen, maar dat is niet zo ingewikkeld. De vrijwilliger kan zich dan met mijn vader administratief inschrijven bij Fietsmaatjes Katwijk. Eventuele kosten nemen wij uiteraard voor onze rekening.

Dominee Leendert Overduin.

Misschien hebt u wel eens van dominee Leendert Overduin gehoord. In de tweede Wereldoorlog speelde hij een centrale rol in de redding van zeker 1000 Joden in Enschede en omgeving.



Leendert Overduin werd geboren in Leiden, als de middelste in een groot gezin. Na zijn studie theologie aan de VU in Amsterdam werd hij predikant in Enschede. Toen hij er kwam, telde die gemeente 60 leden, een paar jaar later waren het er al 120.

Groeiende zorgen in Joodse gemeenschap.

De synagoge in Enschede vormde het hart van de Joodse gemeenschap, die eind jaren dertig de ontwikkelingen in Duitsland nauwlettend volgde, na de Kristallnacht in 1938. Duizenden synagogen en Joodse winkels werden in brand gestoken, honderden Joden werden vermoord. De zorgen waren terecht, bleek al snel nadat de Duitsers ook ons land tot overgave hadden gedwongen. Op 21 januari 1941 werd de Jood-verklaring afgekondigd, de aanmeldingsplicht voor 'personen van Joodschen bloede'. De burgemeester gaf de politie opdracht te inventariseren hoeveel Joden Enschede telde en waar ze woonden. Na een paar dagen bleken er 1368 ingevulde formulieren te zijn ontvangen. De meeste Joden beseften nog niet dat ze hiermee hun eigen doodvonnis tekenden.

De terreur tegen de Joden nam snel toe. Overal werden bordjes zichtbaar met de tekst 'Voor Joden verboden'. Hun geld werd afgepakt, winkels werden in beslag genomen, ze mochten niet meer fietsen en moesten buitenshuis een Jodenster dragen. Later mochten ook de Joodse kinderen niet meer naar de openbare scholen.

Het was verschrikkelijk dat de Joden ook nog moesten betalen voor de Jodensterren die ze verplicht moesten dragen, iets van 6 of 10 cent. Alle Joden werden verplicht er 5 aan te schaffen. Net als in Amsterdam werden ook in Enschede al deze maatregelen door de bezetter via de Joodse Raad gecommuniceerd naar de Joodse gemeenschap.

Eerste verzetsdaad.

Toen in de zomer van 1941 in Enschede twee telefoondraden werden doorgesneden van de Duitse Wehrmacht – de eerste verzetsdaad – reageerden de Duitsers woedend.

Toen een paar weken later opnieuw een kabel werd doorgeknipt, werden 105 Twentse Joodse mannen opgepakt en afgevoerd naar concentratiekamp Mauthausen.

Op de avond na deze razzia kwamen alle geestelijke leiders uit Enschede bijeen in de Grote Kerk van de stad. Ook Leendert Overduin was aanwezig. Gezamenlijk spraken ze hun afkeer uit over de razzia en stuurden ze een officieel bezwaarschrift naar het Duitse opperbevel. Overduin besepte dat het tijd was om actie te ondernemen.

De eerste Joodse onderduiker.

Op een avond in september 1941 werd er 's avonds aangebeld bij dominee Leendert Overduin, op Potgieterstraat 1. Er stond een Joodse man voor de deur. Hij was bang voor de Duitsers en vroeg of hij bij hem mocht blijven. Waarschijnlijk was het de allereerste Joodse onderduiker in Nederland. Nog voor het eind van het jaar had Overduin 30 Joden opgevangen in zijn huis, dat inmiddels overvol was.



Anders dan in Amsterdam hielp de Joodse Raad in Enschede Joden onder te duiken, en werkte daarbij samen met de Groep Overduin. Op deze foto ziet u Sig Menko, de voorzitter van de Joodse Raad in Enschede.

De Joodse Raad, dat bleek ook wel uit de serie die onlangs op tv is uitgezonden, was een macaber bedenkfel van de Duitse bezetter om anti-Joodse maatregelen door te geven aan de Joodse gemeenschap. Sig Menko, als voorzitter van de Joodse Raad in Enschede, moest af en toe naar een vergadering van de overkoepelende Joodse Raad in Amsterdam, geleid door Asscher en Cohen. Toen Menko opperde om de Joden te laten onderduiken, was de reactie van Cohen: 'Dat woord komt in ons vocabulaire niet voor'. Menko pakte daarop zijn jas en hoed en vertrok.

De Duitse Sicherheitsdienst (SD) had het huis van Menko gevorderd. Elke week moest hij zich er melden en kreeg hij te horen wie er de afgelopen week in Mauthausen waren omgekomen. Daarbij werden altijd valse doodsoorzaken vermeld, zoals hartaanvallen, terwijl ze er in werkelijkheid vermoord waren. Het werd hem wel duidelijk dat je vanuit Mauthausen niet levend meer terugkwam.

De Joodse Raad in Enschede zag wel wat in het laten onderduiken van Joden en zo kwam Leendert Overduin bij hen in beeld.

Hij en zijn medewerkers gingen aan de slag om een actief netwerk op te zetten. Eerst moesten er onderduikadressen worden gevonden. Overduin begon in zijn eigen netwerk, maar ging ook daarbuiten op zoek. Dat hij dominee was, hielp hem bij het vinden van nieuwe onderduikplekken, het meest bij kerkelijke mensen. Vervolgens werden Joodse mensen opgezocht en werd hun de mogelijkheid van onderduik aangeboden.

Een Bijbel van Overduin gekregen.

Overduin werd zeer gewaardeerd in de Joodse gemeenschap. Hij werd gezien als eerlijk, als iemand die ergens voor stond. Hij zette zich voor hen in vanwege zijn geloofsovertuiging. Er waren ook distributiebonnen nodig voor al die onderduikers, omdat je anders geen eten kon kopen. Overduin had het voor elkaar gekregen dat sommige gemeenteambtenaren bonnen achteroverdrukten.

In Arnhem werd hij opgepakt toen hij daar was om distributiebonnen op te halen die bij een overval waren buitgemaakt. Na een paar dagen werd hij al voorgeleid aan de rechter. Hij besloot eerlijk te zijn: 'Het Duitse volk heeft een enorme schuld op zich geladen door het achtervolgen van de Joden', gaf hij hun te kennen. 'Hun nood wordt verlicht door Nederlanders die hun onderduik aanbieden. Ik ben een christen, ik help de Joden, wat kan ik anders doen?' Hij raakte de rechters in hun geweten. Na een paar dagen vroegen ze hem: 'Wat ga je doen als je wordt vrijgelaten?'

'Dan ga ik door met het helpen van de Joden', antwoordde hij. Tot zijn eigen verbazing werd hij vrijgelaten en teruggebracht naar Enschede.

Ook Overduin moest onderduiken.

Hij beseftte dat de situatie ernstig was geworden. Hij mat zich allerlei vermommingen aan en moest ook zelf onderduiken, op verschillende adressen. Maar hij opereerde wel door met het zoeken en regelen van onderduik voor Joden. Ondertussen bleef hij altijd aandacht houden voor het geestelijk welzijn van alle onderduikers. Hij regelde boeken voor hen, wist waarin ze geïnteresseerd waren. Een Joodse vrouw, Maya Hertz-Frankenaus, die door zijn inzet in onderduik de oorlog heeft overleefd en later naar Israel ging, heeft altijd de Bijbel bewaard, die ze van hem kreeg.

In september 1943 werd Overduin voor de tweede keer gearresteerd. Hoewel hij zich vermomd had, werd hij herkend door iemand van de SD. Hij had een vervalst persoonsbewijs bij zich en 32 Joodse stamkaarten. Zijn zus Maartje nam toen de leiding over van het uitgebreide onderduiknetwerk.

Het was een soort ondergrondse woningbouwvereniging voor Joden. In die tijd hadden ze de zorg voor zo'n 1000 Joodse onderduikers.

'Morgen word je doodgeschoten'

Na een aantal maanden werd Overduin vrijgelaten, omdat hij zo ziek was dat werd gevreesd voor zijn leven. Hij kwam terug in Enschede en knapte weer op. De SD kwam er al snel achter dat hij spoorloos was verdwenen en sloeg alarm. Terwijl de geallieerden de stad naderden, bleven de nazi's jagen op Overduin. Hij stond bovenaan alle opsporingslijsten.

Voor de derde keer werd hij gearresteerd. Hij werd opgesloten in het cellen-complex in de synagoge. 'Morgen word je doodgeschoten', kreeg hij te horen. Maar hij werd de volgende dag vrijgelaten, omdat ze hoopten via hem nog meer verzetsmensen te kunnen arresteren. Dat gebeurde vlak hierna. Topmensen van het verzet zouden samenkomen in een huis aan de Sumatrastraat in Enschede. Overduin was er ook. Ongeveer op het moment dat de Duitsers het huis binnenvielen, rook Overduin onraad en vluchtte hij door de achterdeur. Alle overige aanwezige verzetsmensen werden ter plekke doodgeschoten. Wat een ramp, zo kort voor de bevrijding. Enkele dagen later werd Enschede bevrijd door de geallieerden. Het was een wonder dat Overduin de oorlog overleefde.

Vervolgens werden op grote schaal mensen gearresteerd die hadden geheuld met de Duitsers. Het tekende Overduin dat hij geraakt werd door het leed van de kinderen van deze mensen. Hij stelde: 'We hebben de Joden door de oorlog heen geholpen, nu zijn de NSB-kinderen het slachtoffer, we moeten ook hen helpen'. Veel mensen hadden hier moeite mee, anderen steunden hem.



De plaquette ter herinnering aan Leendert Overduin in de Grote Kerk aan de Oude Markt in Enschede.

Steun en toeverlaat voor velen.

Overduin bleef echter veel aanzien houden in Enschede. Met allerlei problemen kwamen mensen naar hem toe, om advies, voor een gesprek, om steun, om een gebed. Er stonden soms rijen mensen voor zijn voordeur. Hij zette zich ook in voor Joodse mensen die terugkwamen en alles kwijt waren.

Soms kon hij het regelen dat ze hun bezittingen weer terugkregen.

Na de oorlog trouwde hij met Swaantje en werd hij pastoraal werker in Lonkeker, waar hij op de zondagen voorging in de 'Kapel van de Liefde'. Van heinde en verre stroomden de mensen toe om hem te horen. Vanuit Yad Vashem in Israel werd hem een erkenning voor zijn daden in de oorlog aangeboden. Dat wilde hij niet, hij wilde niet met een lintje op zijn borst lopen vanwege de ellende van andere mensen. Wel zijn naam, samen met die van zijn zussen Maartje en Corrie, erin gebeiteld in de Tuin van de Rechtvaardigen.

Door zijn inzet in de Tweede Wereldoorlog hebben in Enschede en omgeving veel meer Joden de oorlog overleefd dan elders in Nederland, zelfs meer dan de helft. Op 17 juli 1976 overleed hij op 75-jarige leeftijd.

In 2000 werd Leendert Overduin in de Grote Kerk aan de Oude Markt in Enschede geëerd met een plaquette, met erop de zeer toepasselijke Bijbelwoorden: 'Verberg de verdrevenen, verraad de vluchtelingen niet' (Jesaja 16:3).

(Bron: o.a. de documentaire 'Het geweten van een stad' op YouTube).

Leden mutaties.

Verhuisd:

Mw. Koeleman-de Goede, Narcissenstraat 10 naar
Kerkstraat 81B, Duinroos kamer 002, 2242HE Wassenaar
Mw. J.E. Barnhoorn-van Kooij, Tulpenstraat 46A naar
Oude Vlietweg 50, kamer 404, 2231DS

Nieuw:

Dhr+mw. Heemskerk-van Egmond, Weegbree 14, 2231PN
Dhr+mw. Sanders-Hansen, Langevaart 29, 2231GB
Mw. C. Pool-Hogeboom, Wagenaarstraat 11, 2231WM

Hartelijk welkom!!



Bestuur en commissies PCOB afd. Regio Rijnsburg.

Bestuur.

Voorzitter:	D.S. Schoneveld (Dick)	Telefoon:	06 5340 6872
2 ^e voorzitter:	A. Ravensbergen - Jongedijk (Aafke)		06 5732 6645
Secretaris:	C.S. van Delft (Tineke)		06 2152 0710
Penningmeester:	C. van Delft (Kees)		06 4546 0845
Omzien naar Elkaar:	P. Wessel - de Mooij (Prijna)		06 2259 0340
Reiscommissie:	M. Wassenaar - Knipscheer (Marieke)		06 1026 9118
Reiscommissie:	J. Wolvers - Guijt (Janneke)		06-44607024
Ledenadministratie:	D.S. Schoneveld (Dick)		06 5340 6872
Mededelingenblad:	C. van Delft (Kees), eindredacteur		06 454 60845

Belasting invulhulpen. (HuBa's).

A.J. Barnard	Rijnsburg	071-4020304
D.S. Schoneveld	Rijnsburg	06 5340 6872
F. Veldman	Rijnsburg	06-20859479
W.M. de Jong	Katwijk	071-4073270
A. Tieleman	Oegstgeest	071-3615443

Overig.

Website:	www.pcobrijnsburg.nl
Email:	tinekevandelft@casema.nl
Rekeningnr.:	NL16 RABO 0337 0352 88 t.n.v. PCOB afd. Regio Rijnsburg

Welzijnskwartier: Kantoor gehuisvest in de Burgt voor hulp aanvragen bij Gemeente of overige zorgvragen.
Telefoon 071-4021724.