



**ANBO  
PCOB**

Regio  
Rijnsburg

**Jaargang 38 nr. 2**  
**Mededelingenblad**  
Afd. Regio Rijnsburg  
**oktober 2024**

### **Canon van Katwijk.**

*(informatie over de geschiedenis van het gebied van de vroegere **gemeenten Katwijk aan Zee, Katwijk aan de Rijn, Rijnsburg en Valkenburg**)*

**Jagers, boeren en Romeinen** - 5000 voor tot 500 na Christus Prehistorie en Oudheid. Na de ijstijd ontstonden er door een samenspel van wind en water strandwallen. Dit werd de basis voor de latere duinen. Bewoning op de strandwallen. De Rijnmond was het gebied tussen het tegenwoordige Valkenburg, Noordwijk en Katwijk, waar de rivier de Rijn verschillende waterlopen vormde die in de Noordzee stromen.

**De Romeinse tijd** - Het gebied van wat nu de gemeente Katwijk is lag in de meest noordwestelijke hoek van het Romeinse rijk op het Europese vasteland. Het was een knooppunt.

**Ridders en monniken** - 500 tot 1000 - De vroege middeleeuwen.

**Strijd om de Rijnmond** - Friezen, Franken en Noormannen. Toen de Romeinen vertrokken, verdwenen ook de Cananefaten, de Germaanse stam die leefde in het Rijnmondgebied. Het werd er stil.

**Handel** - In de in de vroege middeleeuwen. Toen de mensen meer gingen verbouwen en maken dan ze voor hun levensonderhoud nodig hadden, gingen ze handeldrijven en goederen vervoeren.



***Rijnsburghuis (Archeon)***

**Rinasburg** - Rijnsburg, vroege middeleeuwen 550-1100. Na de Romeinse tijd raakte het gebied van de monding van de Rijn ontvolkt. Grote overstromingen van de rivieren verjoegen de bevolking, die zich terugtrok.

**Willibrord, een pelgrim van overzee** - Omstreeks 658 bracht missionaris Willibrord het Christendom naar de Rijnmond. Van deze apostel van de Lage. Als men het verpleeghuis de Wilbert aan de Overrijn in Katwijk aan den Rijn binnenkomt, staat daar het beeld van Willibrord.

**De abdij van Rijnsburg** - Hoewel er voor onze jaartelling al mensen in het gebied van Rijnsburg woonden, was er pas in de 6e eeuw sprake van een kleine nederzetting. De abdij van Rijnsburg.

**De Mart** - oudste paardenmarkt van Nederland. Al in de Romeinse tijd werden in Valkenburg paarden verhandeld. Door de eeuwen heen is de jaarlijkse paardenmarkt een hoogtepunt.

*In de volgende Mededelingenbladen een vervolg over de geschiedenis.*

Dick Schoneveld, uw voorzitter

### **Contactmiddag 9 oktober 2024.**

Wij nodigen u uit voor de contactmiddag van 9 oktober 2024. Aanvang 14.30 uur in de Voorhof. Onze gast voor vanmiddag is Klaas Verbaan uit Noordeloos. Hij verzorgt een bijzondere diapresentatie met 3-dimensionale beelden over de Alblasserwaard. De foto's zijn door Verbaan zelf gemaakt met twee camera's tegelijk.

De manier van presenteren – Verbaan spreekt met een prachtig plat dialect – valt in de smaak en zorgt voor veel hilariteit. Hierbij worden veel leuke anekdotes verteld. Mooie beelden uit de polder, waarbij sommige bloemen en insecten als het ware vanaf het scherm de zaal in vliegen.

Ik hoop velen van u te ontmoeten op deze bijzondere middag.

Aafke Ravensbergen.

### **In Memoriam.**



Op 3 september 2024 is overleden Sara van Rootselaar – Scholten, in de leeftijd van 91 jaar. De uitvaart is naar de wens van haar in beslotenheid van het gezin, vanuit de Laatste Eer en werd geleid door pastor Arie Ravensbergen. Boven de kaart staat: "Ik ga naar huis, je mag huilen, maar huil niet te lang". Haar man, Teun van Rootselaar was aanwezig in het openbare leven, op veiling Flora enz. Sara leefde op de achtergrond. Zij had de sterke man nodig om met 2 benen op de grond te blijven. Met humor, geduld en liefde bepaalde zij de sfeer in het gezin. Genoot van kleine dingen, klein en achterkleinkinderen.

De ziekte van haar man in coronatijd was zwaar. Na zijn overlijden kon ze het leven weer snel oppakken en genieten van herinneringen en wat het leven haar weer gaf. Ze had zelf de liederen uitgekozen. Die spraken van een rotsvast geloof. Vooral het slotlied: "Lichtstad met uw paarden poorten" gaf haar geloof en uitzicht. We hoorden Stef Bos met het lied van Mozes. Hij zag aan het eind van zijn leven het beloofde land, maar het is "onbereikbaar dichtbij". Het getuigenis van moeder en oma Sara wijst de weg naar dat land. Kinderen, klein en achterkleinkinderen moeten verder zonder haar, maar met dierbare herinneringen, en God die kracht geeft in het gemis.

Secretaris Tineke van Delft.

Op 6 september 2024 is overleden Geertruida Cornelia van der Gugten – Parlevliet, in de leeftijd van 95 jaar. De dankdienst voor haar leven werd gehouden op 12 september 2024 vanuit de Laatste Eer, geleid door Ds. Jacob de Jong. Boven de kaart staat:

"Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis, alleen bij U ben ik geboren, Gij doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig huis".

Truus van der Gugten werd binnengebracht door kinderen en kleinkinderen, onder het lied: "Stay with me till the morning". Er werden 3 kaarsen aangestoken ter herinnering aan vader Joop v.d. Gugten, familie van der Gugten en familie Parlevliet. Truus van der Gugten was de laatste van beide families. Gerrian en Trudy deelden aan de hand van beelden mooie herinneringen. Geboren in Katwijk met 4 zussen en 1 broer, tussen de haring. Op 16-jarige leeftijd verloofd met Joop van der Gugten. Hij moest naar Indië. Ze hield van mooie kleding, alles netjes en perfect. Sprak geen Katwijks, wel netjes met 2 woorden. Zat in het bestuur van de Chr. Vrouwenbond, declameerde met kerst en op begrafenissen. Mooie vakanties, vooral naar Giethoorn. Opa en oma trots op de kleinkinderen. Ze mochten niet praten onder het eten. Ze noemde Nel, de vriendin van Gerrian haar 3<sup>e</sup> dochter. Verhuisde naar de Tulpenstraat toen haar man niets meer kon. Genoot met zussen en van achterkleinkinderen.

Ook in Vlietstede was ze heel blij met haar appartement. Ze was een heel dankbare vrouw. Ze moest steeds meer inleveren, maar bleef dankbaar. Een tumor in haar hoofd kon nog wel bestraald worden. Uiteindelijk wilde ze dat wel, maar kreeg longontsteking en hoefde niet meer te kiezen. Haar overlijden had grote impact op het personeel van de Vlietstede. Ze bedankten hun lieve moeder en oma/omi voor alles.

Alles in de liturgie heeft ze zelf uitgezocht. Tot het eind mooie gesprekken met ds. Jacob de Jong. Psalm 139 stond in de dienst centraal. Ze vertrouwde zich toe aan God. We zongen "Ik zal er zijn" wat Gerrian en Trudy nog aan haar bed zongen. Ook het gedicht: "Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen" moest gelezen worden, als ook Zondag 1 van de Heidelbergse catechismus. Gerrian sprak dankwoorden. Onder het lied: "U zij de Glorie" werd ze naar haar laatste rustplaats gebracht, bij haar man Joop.

Kinderen, klein en achterkleinkinderen moeten verder zonder hun lieve moeder, oma/omi, maar met dierbare herinneringen en God, die troost en kracht geeft in het verdriet en gemis.

Secretaris Tineke van Delft.

### **Bericht over nepagenten.**

Lieve leden van de PCOB,

Meestal schrijf ik een stukje over een dagje uit, maar dit keer iets van een heel andere orde. Mijn dochter werkt bij de politie van Leiden, en kwam met een verontrustend bericht, dat er veel ouderen benaderd worden door nepagenten. Vooral hier in de regio.

#### **En u weet, een gewaarschuwd mens telt voor twee.**

Men werkt als volgt: U wordt gebeld door de (**nep**)politie, die overigens heel aardig en bezorgd om u is. Ze vertellen dat er veel inbraken zijn in uw omgeving, en dat zij twee collega's sturen om even met u te praten.

Inderdaad komen er dan twee agenten aan de deur en zij bieden u aan om een kluisje te huren om uw kostbaarheden in te bewaren. U zet een handtekening voor de huur van het kluisje.

Vervolgens praten ze zo geraffineerd, dat u aan het eind van het liedje uw kostbaarheden aan hen meegeeft. Dit is een voorbeeld, dat ook in Rijnsburg en Katwijk is gebeurd. Denk niet, dat overkomt mij niet. Geef ook nooit een bankpas af, of geef geen nummer af.

**Let op: De politie zal nooit juwelen, geld, bankpassen of iets dergelijks meenemen. Vertrouwt u het niet, bel dan 0900-8844 of 112 en vraag altijd om een legitimatiebewijs.**

Ik hoop dat het u niet overkomt. Jammer dat er zulke waarschuwingen nodig zijn, en let wel, de meeste mensen zijn gewoon aardig!!!

Marieke Wassenaar

## **Van de penningmeester.**

Collecte contactmiddag 18-09-2024: € 347,30.

Ontvangen giften: Totaal deze periode: € 35,00.

18-09-24	Gift voor de PCOB	€ 25,00
18-09-24	Gift als dank voor verjaardagskaart	€ 10,00

Iedereen bedankt voor zijn/ haar bijdrage.

Kees van Delft, penningmeester.

## **Verslag van de contactmiddag van 18 september 2024.**

Omdat Dick en Annemarie naar een crematie moesten van een goede vriendin had Aafke de leiding overgenomen. Ze heette iedereen van harte welkom op de 1<sup>e</sup> contactmiddag van het nieuwe seizoen, in het bijzonder Jan Driebergen, een oud Rijnsburger uit Lelystad, de gastspreker vanmiddag. Hij heeft een boek geschreven over de "Geschiedenis van Kloosterschuur", een bijzondere boerderij in Rijnsburg.

Na het zingen van "Samen in de Naam van Jezus" wil Dick, bij monde van Aafke een connectie leggen met de achternaam van de spreker. **3-Bergen**, de 3 bekendste bergen uit de Bijbel: de Sinaï, Horeb en/of Moria en de Karmel. Een berg biedt uitzicht over het panorama van de schepping. Ze spelen in het leven van Jezus een belangrijke rol. Bergen van angst en beproeving. De berg Golgotha, dé berg van het Kruislijden. Ook de berg van de Bergrede, waar Jezus zijn beroemde zaligsprekingen heeft gedaan. Aafke gaat ons voor in gebed.

Marieke deelt een bericht over nepagenten die opbellen met een aardig praatje, 2 collega's sturen, om i.v.m. de vele inbraken een kluisje te huren voor de kostbaarheden. De gevolgen zijn groot. Dit komt ook in het mededelingenblad. Wees dus gewaarschuwd!!

Jan Driebergen geeft aan de hand van een PowerPointpresentatie uitleg over de boerderij Kloosterschuur. Hij is er geboren.

Door zijn hobby geschiedenis is hij in 8 jaar tijd gekomen tot het boek "Geschiedenis van Kloosterschuur, een bijzondere boerderij in Rijnsburg". Zijn opa Westra kwam uit Burum, solliciteerde bij de van Tilburg's. Hij vertelt voor de pauze over pachters en ridders, eeuwen geleden. Het jaar 1133 is het vroegst mogelijke begin van de geschiedenis van Kloosterschuur. Na de pauze gaat het verder over de naam. Er was een bijzondere band tussen de boerderij en de Abdij of Klooster. Er werd voor eten gezorgd voor de nonnen. Het was een enorm grote boerderij. Tussen 1600 en 1800 waren de pachters bijna allemaal niet Rijnsburgers.

De laatste pachter was Leendert van Tilburg sr. uit Sliedrecht. Al meer dan 150 jaar heeft de dynastie van Tilburg het voor het zeggen op Kloosterschuur. Er werden paarden gefokt. Het was hét dekstation van Zuid-Holland. Na de oorlog verwoestte een grote brand compleet de boerderij. Er kwamen 2 nieuwe voor in de plaats. Ze liggen wat verborgen in de gemeente. De plek heeft nog steeds karakter en wordt bewoond door Willem en Maartje van Tilburg. Deze geschiedenis is een boek waard. Jan Dribergen wordt bedankt met applaus, bloemen en een bon. Tineke sluit af met een nostalgisch gedicht van Ds. Okke Jager, getiteld: "Kom haastig" en dankgebed.

De volgende contactmiddag is 9 oktober 2024. Ze wenst iedereen wel thuis.

Secretaris Tineke van Delft.

### **Omzien naar elkaar.**

Wij zijn een team bestaande uit: Lijnie Glasbergen, Wil Kotterer, Nel Vletter, Gerrit Kromhout en Prijna Wessel.

Samen kunnen we veel. Als u een bezoekje nodig hebt, komen wij graag bij u langs. Gewoon een praatje of kopje koffie /thee.

De PCOB is een organisatie voor de gemeenschap. Samen is zoveel beter dan alleen! Voor meer informatie over dit dankbare werk of als u een bezoekje wilt kunt u bellen naar Prijna Wessel - de Mooij, tel. 06 2259 0340. Voor een bezoekje in Valkenburg kunt u ook bellen naar Aafke Ravensbergen, tel. 06 5732 6645.



Prijna Wessel - de Mooij, coördinator Omzien naar Elkaar

### **Lied: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht.**

*Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!  
God, laat mij voor uw aangezicht,  
geheel van U vervuld en rein,  
naar lijf en ziel herboren zijn.*

*Schep, God, een nieuwe geest in mij,  
een geest van licht, zo klaar als Gij;  
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt  
en ga de weg die U behaagt.*

*Wees Gij de zon van mijn bestaan,  
dan kan ik veilig verder gaan,  
tot ik U zie, o eeuwig licht,  
van aangezicht tot aangezicht.*

### **Knuffel.**

*een knuffel is zo veel  
meer dan een gebaar  
er zit genegenheid in  
en aandacht voor elkaar*

*met een knuffel geef je  
de ander kracht  
en een lieve herinnering  
omdat je aan iemand dacht*

### **Rijbewijskeuring.**

U kunt hiervoor terecht bij Marente. Voor meer informatie kunt u bellen naar de afdeling Klantenservice, tel. 071-4093333 of stuur een e-mail naar [info@marente.nl](mailto:info@marente.nl).

Wacht niet te lang, want het is slim om vier maanden voor je rijbewijs verloopt een keuring in te plannen. Gelukkig kan dat op diverse locaties, zoals Katwijk, Lisse, Voorhout en Oegstgeest. Meer informatie over de kosten en mogelijkheden kunt u eenvoudig vinden op hun website:

<https://marente.nl/leden-mantelzorgers/kortingen/rijbewijskeuring>

### ***Verbetering fietsroute zoals vermeld in het Mededelingenblad juli-augustus 2024***

Leuke knooppunten fietstocht route ongeveer 52 km of verkort 27 km.

Start fietsknooppunt kpt 92 (Spinozalaan-Snackbar Ouwersloot) -34 -90 -88 -35- 99 -7 (Haagse Schouw) -79 -53 -90 -40 -85 -86 (hiertussen ligt Tante Tokkie, leuke rustpauze) - 93 -94 volg nu FL4 langs 95 -96 -over A4.

**Routeverkorting:** van kpt 94 naar 92 -91, dan verder 77 -02 -53 - rechtdoor Ri 49, maar na viaduct direct RA fietspad, einde pad LA tot ANWB-wegwijzer, RA, weg oversteken en naar kpt 10 -87 -37 -88 -90 -34.

**Vervolg lange route:** -96 -25 -99 (Stompwijk) -28 -27 -63 -33 -56 -80 (Benthuizen) hier LF4 verlaten LA naar 57 -81 (Weipoort) -82 -83 -84 -51 -08- 03 -einde LA 91 -77 -02 -53 -RD Ri 49, maar na viaduct direct RA fietspad, einde pad LA tot ANWB-wegwijzer, RA, weg oversteken en naar kpt 10 -87 -37 -88 -90 -34.

Veel fietsplezier. Uitgezet Dick Schoneveld zomer 2024.

### **Aardappelen uit de Schapensteeg.**

Heel wat Rijnsburgers hebben in het verleden groenten gekweekt en particulier verkocht. Daarbij schroomde men niet grote afstanden af te leggen om de waren aan de man te brengen. Diezelfde ondernemingslust heerst nu nog in Rijnsburg als we nagaan hoe ver de Rijnsburgse bloemenauto's de bloemen brengen. Rijnsburg is van de handel groot geworden en dit resultaat hebben de mensen bereikt door altijd lang en hard te werken. We beperken ons nu even tot groentehandelaren. De Gebroeders Jacob en Jan Heemskerk hadden een groentekwekerij in Rijnsburg, de "Groentetuin" genoemd. Daar teelden ze allerlei groenten zoals sla, andijvie, sperziebonen, snijbonen, selderie enz. Driemaal per week gingen ze naar Leiden om de groenten te verkopen.

In de omgeving van de Haarlemmerstraat hadden ze een klantenwijk opgebouwd om groenten te verkopen op dinsdag, donderdag en zaterdag. Op maandag, woensdag en vrijdag werkten ze in de groentetuin. Daar sneden ze de groenten en verpakten ze de producten in mandjes of zakken. Deze werden



dan op de hondenkar geladen zodat ze de volgende dag zo konden vertrekken. In Leiden togen de groentehandelaren direct naar de Schapensteeg, dat is de eerste steeg in de Haarlemmerstraat na de Blauwpoortbrug. Deze steeg vormt de verbinding tussen de Apothekersdijk en de Haarlemmerstraat.

In de Schapensteeg woonde een aardappelhandelaar, genaamd Cees van der Bent. Hij bezat een groot pakhuis dat was gevuld met diverse soorten aardappelen. Hij verkocht die aan groentehandelaren en groenteboeren. De aardappelen die in het pakhuis opgeslagen waren, werden via de Oude Rijn aangevoerd en op de Apothekersdijk gelost. Leidse sjouwerslieden droegen de aardappelen in zakken naar het pakhuis.

De gebroeders Heemskerk kochten hun aardappelen ook bij Cees van der Bent, dat was voor hen het meest economisch. Het pakhuis lag immers vlakbij hun klantenwijk. Ze waren goede afnemers en konden het goed vinden met Cees van der Bent. Jan Heemskerk heeft het bij de verkoop van zijn groenten niet altijd gemakkelijk gehad. Zij moesten heel goed uitkijken met de centjes. Op een gegeven moment vroeg een rijke man uit de Haarlemmerstraat aan Jan: "Kan jij overmorgen voor een hele mooie, grote fijne krop sla zorgen?" Jan antwoordde bevestigend en zorgde ervoor dat hij op de bewuste dag een sublieme krop sla bij zich had. Volgens hem was het de mooiste krop sla die hij ooit had geteeld. Na wat omwegen belde hij bij de man aan en liet de krop sla zien. De man legde de krop sla op zijn hand om het gewicht te bepalen, tilde enkele bladeren omhoog om te zien hoe de krop er van binnen uitzag. Minachtend vroeg hij: "Hij ziet er vrij goed uit, is schoon en mooi, maar wat mag hij dan wel kosten?" "U betaalt de gewone prijs en dat is tien cent", antwoordde Jan. "Jongen", sprak de man, "dat kan ik er niet van af eten dus neem hem maar weer mee".

Ja, dat waren toestanden in die tijd. De mensen -en hun honden- hebben heel wat afgezwogd om het dagelijks brood te verdienen. Ze hebben er hard voor geploeterd en het niet voor niets gekregen of bij Sociale Zaken gehaald.



En ondanks dat harde werken was Jacob een trouwe kerkganger. Iedere zondag ging hij naar kerk waar hij met behulp van een potlood de hele preek puntsgewijs opschreef. Hij had namelijk een dochter die al jarenlang ziek op bed lag. Zij werd verzorgd door haar moeder - de vrouw van Jan dus. Voor hen schreef Jan de preek op, werkte die uit en vertelde die aan beide dames. De tijd van vroeger, een tijd waar we heel veel van kunnen leren.

*Verhaal uit het boekje "Uit Rijnsburg's oude schoenendoos" in 1985 geschreven door Jan van der Plas.*

### **Programma sprekers 2024/2025**

#### **2024:**

- 9 okt: Klaas Verbaan uit Noordeloos, 3-dimensionale diapresentatie  
Alblasserwaard
- 13 nov: Wereldvrouwen door Rob van Eck in woord en beeld
- 11 en 12 dec: Kerstvieringen

#### **2025:**

- 8 jan: Gevangeniszorg Nederland
- 12 feb: Alg. Ledenvergadering en Service Apotheek Rijnsburg
- 12 mrt: Dhr. Kruithof, voorzitter Leger des Heils vertelt over het werk  
in deze tijd
- 9 apr: Lammeren onder wolven van de broers Cornelis en Jacob  
Haasnoot uit Katwijk
- 14 mei: nog niet bekend

### **Leden mutaties.**

#### **Bedankt:**

Mw. L. v. Delft-v.d. Heijden, Waterboslaan 40, 2231BJ (28 jaar lid PCOB)

#### **Overleden:**

19-03: Mw. T. Heemskerk-Koning, Nachtegaallaan, de Duinrand in Katwijk

03-09: Mw. Van Rootserlaar-Scholten, Tulpenstraat 54A, 2231GX

06-09: Mw. G.C. v.d. Gugten-Parlevliet, Oude Vlietweg 100, 2231DS

#### **Overschrijving:**

Mw. J.C.E.P. van Helvoort, de Klok 432, 2231DW naar landelijk lid

#### **Verhuisd:**

Mw. Blankert-Bouman, Hofstraat 86, 2231XW

naar Oude Vlietweg 50, kamer 202, 2231DS

#### **Nieuw:**

Dhr+mw. Van Egmond-van Veen, Merovingenlaan 52, 2232AN

**Hartelijk welkom!!**



## **Bestuur en commissies PCOB afd. Regio Rijnsburg.**

### **Bestuur.**

		Telefoon:
Voorzitter:	D.S. Schoneveld (Dick)	06 5340 6872
2 <sup>e</sup> voorzitter:	A. Ravensbergen - Jongedijk (Aafke)	06 5732 6645
Secretaris:	C.S. van Delft (Tineke)	06 2152 0710
Penningmeester:	C. van Delft (Kees)	06 4546 0845
Omzien naar Elkaar:	P. Wessel - de Mooij (Prijna)	06 2259 0340
Reiscommissie:	M. Wassenaar - Knipscheer (Marieke)	06 1026 9118
Reiscommissie:	J. Wolvers - Guijt (Janneke)	06 4460 7024
Ledenadministratie:	D.S. Schoneveld (Dick)	06 5340 6872
Mededelingenblad:	C. van Delft (Kees), eindredacteur	06 4546 0845

### **Belasting invulhulpen. (HuBa's).**

A.J. Barnard	Rijnsburg	071-4020304
D.S. Schoneveld	Rijnsburg	06 5340 6872
F. Veldman	Rijnsburg	06 2085 9479
W.M. de Jong	Katwijk	071-4073270
A. Tieleman	Oegstgeest	071-3615443

### **Overig.**

Website:	<a href="http://www.pcobrijnsburg.nl">www.pcobrijnsburg.nl</a>
Email:	<a href="mailto:tinekevandelft@casema.nl">tinekevandelft@casema.nl</a>
Rekeningnr.:	NL16 RABO 0337 0352 88 t.n.v. PCOB afd. Regio Rijnsburg
Welzijnskwartier:	Kantoor gehuisvest in de Burgt voor hulp aanvragen bij Gemeente of overige zorgvragen. Telefoon 071-4021724.