

Verslag van de kerstvieringen van 14 en 15 december 2022.

In een prachtig versierde Voorhof heet voorzitter Dick Schoneveld iedereen van harte welkom en gaat ons voor in gebed. Het thema is: "Licht dat met ons meegaat". Eerst worden er kaarsen aangestoken met een gedichtje. De schriftlezingen komen uit Genesis en Jesaja en aansluitend zingen we "*Verwacht de komst des Heren*" en "*God heeft het eerste woord*". Na het gedicht "Uit het duister" houdt Dick een meditatie over het thema "Licht dat met ons meegaat". Jezus wordt genoemd "het Licht dat in de wereld kwam". Wie Hem volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.

Kees van Delft speelt een Instrumentaal Intermezzo en eindigt met Stille nacht, waarvan we 3 coupletten zingen.

Daarna volgt een lied, als gedicht van Dietrich Bonhoeffer "*Laat warm en stil de kaarsen branden heden*" en zingen we "Op U mijn Heiland, blijf ik hopen". We luisteren naar een modern, actueel verhaal over de verjaardag van Jezus. Ook delen twee leden een zelfgemaakt presentje uit. Een leuke geste, die erg gewaardeerd wordt.

Na de pauze is er medewerking van een mannenzanggroep, genaamd "Soli Deo Gloria" o.l.v. Leo Heemskerk. Zij zingen met ons diverse mooie advent- en kerstliederen, afgewisseld met gedichten en een kerstverhaal "Een druppel op een gloeiende plaat". Weten van het Licht is niet genoeg, we zullen allemaal het Licht de wereld in moeten dragen.

Ter afsluiting nog een gedicht "God met ons" gevolgd door het zingen van "Ere zij God".

De middag wordt afgesloten met een hapje en drankje. Het bestuur wenst iedereen Gezegende kerstdagen en een gezond, liefdevol 2023. We kunnen terugzien op 2 mooie kerstvieringen.

