

## **Verslag van de PCOB contactmiddag van 10 mei 2023.**

Voorzitter Dick Schoneveld heet iedereen van harte welkom op de laatste contactmiddag van het seizoen 2022-2023. Een gezellige middag, waarin 2 Valkenburgse dames, de zussen Annet Imthorn en Gerie van Vliet ons op humoristische wijze op ontdekkingsreis meenemen.

### **Het thema is: De kringloop van het leven.**

We beginnen met het zingen van psalm 107 vers 1 en 20. We zijn allemaal wel bekend met kringloopwinkels. Ze ontstonden in de jaren 80 om de afvalstroom door hergebruik van bruikbare artikelen te bevorderen. Ze helpen kansarmen aan een goedkope basisuitrusting voor hun huishouden. Afgedankte spullen worden voor niets ter beschikking gesteld. Het is geen tweedehands winkel. De kringloop van het leven, alles gaat maar door, mensen komen en gaan. Jesaja schrijft in hoofdstuk 59 vers 19: vanwaar de zon ondergaat zal men de naam des Heren vrezen en vanwaar zij opgaat Zijn heerlijkheid. De Bijbel geeft de eer aan wie dat toekomt. Het ene geslacht gaat, het andere komt. De aarde blijft altoos bestaan. Zo is de kringloop van ons leven.

Na de pauze kijken en luisteren we naar de humoristische vertolking door Annet en Gerie, 2 hartsvriendinnen, over hun belevenissen in de kringloopwinkel. Gerie komt spullen brengen en Annet is daar vrijwilliger. Ze zijn het niet eens met elkaar over de spullen die gebracht worden, doen erg onaardig. Annet zingt met een mini accordeon een modelied, een bemoedigend lied dat je er mag zijn.

Het 2<sup>e</sup> stukje gaat over een afspraak die de hartsvriendinnen hebben. De één komt veel te laat, die is oppasoma. Uiteindelijk heeft ze de zorg voor de baby overgedragen aan haar man Jan. Die belt ieder moment mobiel. Gerie vindt dat ze verslaafd is aan haar mobiel en moet afkicken. Ze hebben een gesprek over wat je aan kinderen leert. Je bent gelukkig als je je zegeningen kunt tellen. Maak elke dag een mooi boeket van de bloemen waar je bij kunt.

Na de 2<sup>e</sup> pauze bespreken de zussen wat het is om met de kleinkinderen te kamperen. Op de Chr. Camping in Zelhem wil Annet een kringloop winkel beginnen. Die heet dan Rozeschijn en Manegeur. Je leeft daar dicht op elkaar. Geen mobiel, maar spelletjes doen. Waar houdt jouw man van? Mens erger je niet! Dan heeft ze de alleskunner, het frame van een paraplu. Je zet hem op, doek erover en je hebt je eigen tentje. Met de alleskunner kan je slingers ophangen, kerstverlichting, of een wc rol als slinger. Annet is positief over het campingleven. De campinggangers zijn naar Gods beeld geschapen, Hij is de grote Creator. Hij is de ware liefde, kent je zelfs bij naam, geloof het maar. Naast de humor over de gebeurtenissen in de kringloop loopt ook de rode draad die God bedoeld heeft, hoe we met elkaar om moeten gaan. Het is een voorstelling met een boodschap.

Met een groot applaus en bloemen worden de zussen bedankt. Prijna sluit de middag af. Ze geeft een uitleg over positief of negatief in het leven staan. Maar God die wonderen doet blijft trouw aan ons en Israël. Wij mogen hoop hebben door Zijn kruisiging en opstanding. Wij wachten en waken en bereiden ons voor op de Bruiloft van het Lam, Zijn komst. Hoop is de cirkel van het leven, geef de fakkel door! Ze gaat ons voor in gebed. Dick wenst iedereen wel thuis en een mooie zomertijd. De volgende contactmiddag is op woensdag 20 september 2023. De fietstocht, bij mooi weer! Op 30 augustus 2023.