

## Verslag PCOB Kerstviering op woensdag 11 december 2019.

### Thema: Hoe zal ik U ontvangen.

Centraal in de PCOB kerstviering 2019 het thema: Hoe zal ik U ontvangen? Met een opkomst van ruim 200 leden in een sfeervolle versierde grote zaal van de Voorhof opent voorzitter Dick Schoneveld iedereen met een heel hartelijk welkom. In het uitgereikte uitgebreide programma het overzicht van alle mee te zingen liederen en de volgorde van de 33 programma punten.

In de eerste pauze trakteerde het PCOB bestuur de aanwezige leden op koffie/thee met een heerlijk mini marsepein gebakje. Alles zelf rondgebracht door bestuur en vrijwilligers.

Onder orgelspel van Kees van Delft (*Wij hebben de kaarsen ontstoken*) worden kaarsen aangestoken door Tineke van Delft om onszelf en elkaar te herinneren, dat "Christus het Licht van de wereld" is. We vervolgen met de schriftlezing uit Lucas 2 door Marieke Wassenaar, samenzang, gedichten, en de meditatie door Dick over het thema: "Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt gij zijn ontmoet"?

Vragen, maar het antwoord vinden we in de volgende coupletten van dit bekende kerstlied: "Met lofzangen en eerbied, houdt moed en wacht gelovig af".

Lyda van der Kwaak lees haar eigen geschreven gedicht "Vrede" voor. Het boeiende kerstverhaal "Schorrie Morrie" van Miep van der Woude wordt door Aafke Ravensbergen verteld, steeds afgewisseld met kerstliederen. Het gedicht "Hoe zou ik U ontvangen", uitgesproken door Tineke van Delft met aansluitend een instrumentaal intermezzo door Kees van Delft.

Voorafgaande aan de aangeboden lunch spreekt het oudste bestuurslid Nel Souverijn het "Onze Vader" hardop uit. Na deze heerlijke lunch met ook plakken kerststol verwelkomen wij onze gasten voor het middagprogramma. Dit is het gemengde koor Aquamarijn onder leiding van Marja Goudzwaard uit Leiden en Wilfred v.d. Wal op de piano.

Tussen de passende koorzangen door leest Marja Goudzwaard het indrukwekkende verhaal over ene Jozef en Marie, die samen met hun dochtertje proberen op kerstavond met sneeuw te vluchten over de grens van Oost Berlijn naar West Berlijn. Daar komen zij aan bij het huisje van de oude Jacob en worden hartelijk ontvangen. Een prachtige combinatie van verhaal, zang door koor en meezingen vanuit de zaal.

Een prachtige rode Amaryllis voor elk koorlid. Aan het eind zingen we staande het "Ere zij God" en sluit Dick de middag af. Hij wenst ieder ook namens het bestuur gezegende kerstdagen en een gezond, liefdevol nieuw jaar 2020.

We houden nog een gezellig samenzijn met een drankje en bitterballen. Bij de uitgang ontvangt iedereen een klein presentje, gemaakt door een tweetal leden uit Oegstgeest. Een leuke geste na een geslaagde kerstviering.

Op woensdagmiddag 8 januari 2020 de volgende middag met Mw. de Kok over "Laatjes vol verhalen en verrassingen.