

**Verslag PCOB contactmiddag woensdag 11 maart 2020.  
200 jaar koninkrijk der Nederlanden, door dhr. W. van der Spek.**

In de volle zaal van de Voorhof de PCOB contactmiddag met als gast dhr. W. v.d. Spek uit Hilversum. Na het hartelijke welkom zingen wij het lied "Ik Ben een Koninklijk kind, door de Vader bemind" met het oog op het onderwerp van deze middag: 200 jaar koninkrijk der Nederlanden.

Voor de dagtocht naar de Broeker veiling op 15 april hebben 61 personen ingeschreven en is de bus dus vol. Marieke en Janneke zijn onze reisleiders.

De personen die voor vele PCOB leden hun Belasting aangifte verzorgen zijn volop bezig.

Na de pauze vertelt dhr. v.d. Spek aan de hand van beelden op de beamer het boeiende verhaal over 200 jaar Koninkrijk. Een vaderlandse geschiedenis vanaf 1795 met het vertrek van stadhouder Willem V. De Staten Generaal wilden dat elke provincie en stad een eigen regering kregen. De Fransen trokken over bevroren rivieren ons land binnen en van 1795 tot 1813: de Franse tijd. Achternamen moest men bedenken, vandaar soms vreemde, maar ook Franse namen.

De broer van Napoleon (generaal van Frankrijk) Lodewijk Napoleon werd koning van Holland. De erfprins van Oranje, Willem Frederik, Prins van Oranje werd ingehuldigd, niet gekroond. De kroon lag op een kussentje op tafel. Nederland was groot en sterk, Napoleon verloor zijn macht bij de veldslag bij Waterloo, onder Brussel. Duizenden soldaten sneuvelden.

Koning Willem I trouwde met Wilhelmina van Pruisen. Willem I werkte hard voor volk en vaderland. De Nederlandse Bank werd opgericht, het Noord Hollands Kanaal met de hand gegraven voor de schepen naar Indië. Amsterdam werd rijk door de handel. In 1839 werd België onafhankelijk. Van 1840 tot 1849 koning Willem II, die trouwde met Anna Paulowna, dochter van de Russische Tsaar. Zij gingen wonen op paleis Soestdijk. Na de nieuwe grondwet van Thorbecke verminderde de macht van de Koning. Van 1849 tot 1890 regeerde koning Willem III, de jonge 20 jarige Emma werd later zijn vrouw. In 1880 werd prinses Wilhelmina geboren, toen zij 10 jaar was overleed haar vader. Koningin Emma werd regentes tot haar 18<sup>e</sup> verjaardag, daarna was ze koningin tot 1948. Van de stad Amsterdam kreeg ze als geschenk de gouden koets. In 1909 werd prinses Juliana geboren.

Tot slot zingen we spontaan staande het Wilhelmus, wordt dhr. v.d. Spek hartelijke bedankt met bloemen en een groot applaus voor deze prachtige boeiende middag en hij wil graag nog een keer terugkomen om over het laatste deel van het koninkrijk te vertellen en het tonen van historische beelden. Tineke sluit de middag af met een gedicht: Heer Jezus, Koning zonder troon en zonder kroon, maar Gods beloofde Zoon. De volgende contactmiddag over Pasen met als gast Mw. Miep van der Woude op woensdagmiddag 8 april in de grote zaal van de Voorhof.

