

**Verslag PCOB contactmiddag woensdag 13 oktober 2021.
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij door dhr. Koos v.d. Bent.**

2^e Voorzitter Aafke Ravensbergen heet iedereen van harte welkom, ook de gasten. Ze brengt de groeten over van Dick Schoneveld, die langzaam vooruit gaat.

De gast deze middag is dhr. Koos v.d. Bent, die gaat vertellen over de KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij), een organisatie die redt op zee en open water.

Prijna Wessel - de Mooij stelt zich voor als coördinator van Omzien naar Elkaar.

Dhr. Koos v.d. Bent is zeeman geweest, heeft over de hele wereld gevaren en is later in dienst gekomen bij de KNRM, een landelijke reddingmaatschappij met o.a. zo'n 1.300 vrijwilligers, die zo'n 2.600 keer per jaar in actie komen.

De KNRM ontvangt geen subsidie, maar draait volledig op inkomsten uit legaten, erfenissen en donateurs. Er is veel samenwerking met o.a. ambulances, artsen, politie, brandweer e.d.

De ca 160 aanwezigen waren zeer onder de indruk van alle verhalen en beelden die werden vertoond.

Koos werd met groot applaus bedankt en kreeg bloemen en een envelop voor de KNRM.

Marieke Wassenaar sloot de middag af met een gedicht voor over "Levensbelang".

De volgende contactmiddag is op 10 november 2021. Dan gaat het over Jeugdsentiment, Koek en Snoepie.

