

**Verslag PCOB contactmiddag woensdag 11 mei 2022.  
Miep v.d. Woude over haar leven na de 2<sup>e</sup> wereldoorlog.**

Voorzitter Dick Schoneveld heet iedereen van harte welkom in een overvolle zaal, in het bijzonder Mw. Miep v.d. Woude die deze middag komt vertellen over haar leven na de 2<sup>e</sup> wereldoorlog.

Dick geeft uitleg over de veranderingen na de 2<sup>e</sup> wereldoorlog. Er werden veel kinderen geboren, de welvaart nam toe en de mensen kregen meer vrije tijd. Europa is ontwricht en de spanningen tussen West en Oost lopen hoog op. Tijdens de oorlog werden de kerken goed bezocht, want nood leert bidden. In Rijnsburg is een boekje uitgegeven: "Een veilig nest voor vervolgd", verhalen over Joodse onderduikers in Rijnsburg.

In het mededelingenblad van Juni wordt een hoofdstuk uit dit boekje gepubliceerd over de familie Zandbergen in de Kwakelsteeg.

Miep v.d. Woude vertelt over haar eigen levensverhaal. Ze kreeg een popje, waarvan in het nekje Rosebud stond. Ze noemde zichzelf Roos. Heeft een roosje als tatoeage laten maken. Er was 1 soort brood, regeringsbrood. Haar moeder maakte macaroni, maar haar vader at het niet, want hij was geen Chinees.

Ze gingen in de teil, iedereen in hetzelfde water, in de winter voor de kachel want dat was lekker warm maar je kreeg dan ook een hoofd als een biet.

Haar moeder galmde, ze zei als ik zing gaat de duivel op de loop. Ze heeft herinneringen die goud waard zijn. Buitenspelen met een tol, een hoepel, hinkelen, knikkeren, touwtje springen enz. Ze had een leuke jeugd, de armoede was dan vergeten. Ze gingen op vakantie in een huisje. Geen wc, moeder nam de po mee.

Miep vervolgt haar verhaal. Ze kregen een platenspeler met 2 platen, 1 van de Zingende zusjes en 1 van Kees Deenik. Voor 10 cent mochten ze patat kopen. Ze ging naar de zondagschool van het Leger des Heils, omdat haar ouders een gemengd huwelijk hadden. Ze mocht meedoen met een kerststuk als herder. Had een te grote duster aan. Over het souffleurshok lag een kleed, ze viel in dat gat en had een dikke lip.

Maandag wasdag, luiers en maandverband aan de lijn. Haar vader zei dan, o is het weer vlaggetjesdag? Ze is gepensioneerd pastor van de Wilbert. Op haar 16<sup>e</sup> werd ze Heilsoldaat. Haar man en zij zijn officier geworden. Op een bijzonder mooie manier heeft ze verteld over haar eigen leven na de 2<sup>e</sup> wereldoorlog. Een fantastische middag.

Miep wordt bedankt met een groot applaus, krijgt bloemen en een envelop.

Tineke sluit de middag af. Zij heeft een gedicht over: "Het verleden" en gaat ons voor in dankgebed. Ze noemt alvast de datum van de fietstocht, op woensdag 17 augustus 2022. Ook de 1<sup>e</sup> contactmiddag in het nieuwe seizoen, die wordt gehouden op woensdag 21 september 2022. Dit wordt ook vermeld in het mededelingenblad en de Rijnsburger. Zij wenst iedereen mooie zomermaanden toe en wel thuis.