

Verslag van de PCOB contactmiddag van 9 november 2022.

Voorzitter Dick Schoneveld heet iedereen van harte welkom in de volle zaal van de Voorhof, In het bijzonder Cees v.d. Meij en Martin Noort van Herberg Welgelegen in Valkenburg.

Een prachtige locatie met de luxe van een hotel en de rijkdom van een echte Herberg. Een sociale onderneming waarin zorg en horeca naast elkaar staan. Na het zingen van Psalm 103 vers 1 en 3 geeft Dick uitleg over bronnen in de bijbel. Bronnen wijzen op levend water, dat de Here Jezus graag aan iedereen wil geven die bij Hem komt. Hoogtepunten en dieptepunten in ons leven maken we allemaal mee. Maar we staan er niet alleen voor.

Na de eerste pauze is het woord aan Cees v.d. Meij en Martin Noort. Cees vertelt dat vroeger de zorg voor elkaar vanzelfsprekend was, maar het was ook niet altijd peis en vree. Er was scheiding tussen geloven, want een bekend spreekwoord luidt: "Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen" en woonruimte was ook toen al moeilijk te verkrijgen. Afgelopen decennia is er veel veranderd. Naast goede gezondheidszorg en technische hulpmiddelen is er ook sprake van eenzaamheid onder veel senioren.

Cees en Martin hebben elkaar enige jaren geleden ontmoet en hadden beiden een droom om juist in deze tijd iets te doen voor de zorg. Dat heeft geleid tot de aankoop van het leegstaande voormalige gemeentehuis van Valkenburg en zo is, na een grondige verbouwing, Herberg Welgelegen ontstaan. Een combinatie van commerciële activiteiten (hotel, bruiloften, feesten e.d.) en overdag sfeervolle, laagdrempelige voorzieningen voor dagopvang voor onze senioren. Deze faciliteiten zorgen ook voor een ontlasting van bijv. mantelzorgers, die dan ook even iets anders kunnen doen.

Na de pauze vertelt Martin uitgebreid verder over voorzieningen in Herberg Welgelegen. Nieuw sinds dit jaar is Herberg Thuis. Dit is een digitaal platform waar zorgvrager, mantelzorger, en zorgverlener, de Buddy aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Mensen wonen langer thuis waardoor mantelzorgers overbelast kunnen raken. Met een Buddy wordt een stukje ontlast, een betaalbare hulp bij mensen thuis. Gezelligheid en hulp bij alledaagse dingen. Cees en Martin zouden graag zien dat in elke dorpskern in Katwijk een "Herberg" zou komen, daar blijven ze over dromen.

Dick bedankt Cees en Martin met een mooi boeket bloemen. Prijna Wessel sluit de middag af. Ze benoemt het werk van Herberg Welgelegen. Alleen geloof is niet genoeg staat in de bijbel. Het moet gepaard gaan met goede werken. Het Licht in de wereld, Gods geest laat het in ons groeien. Hierna gaat ze ons voor in gebed. Iedereen wel thuis en tot ziens op één van de kerstvieringen.

