

Verslag van de PCOB contactmiddag van 11 oktober 2023.

Voorzitter Dick Schoneveld heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de nieuwe leden. Herman de Mooij, schrijver van het boek "Het schone kussen", over een Rijnsburgse familiegeschiedenis, is onze gast. Een van de stamvaders is Samuel de Lobeau, gedoopt in de Waalse kerk van Canterbury. In de Bijbel lezen we ook over de naam Samuel en zijn moeder Hanna zei: ik heb hem van de Here gebeden. Dick gaat voor in gebed.

Na de 1e pauze krijgt Herman de Mooij. Bij aanwezigheid van een lezing van Geert Mak in Oegstgeest zei deze: "interview je familie en schrijf een boek". De oorsprong van Hermans familie ligt in Frankrijk en begint rond 1570 met lakenwever Guillaume de Lobeau. Die vlucht uit lijfsbehoud met gezin naar Engeland. Twee generaties later komt zijn kleinzoon naar Leiden. Door de vele pestepidemieën gaat hij naar Rijnsburg. 15 generaties passeren de revue met allemaal hun eigen leed. De Lobeau werd vertaald naar de Mooij.

Na de 2^e pauze geeft Herman uitleg over de titel van zijn boek "Het schone kussen". Samuels vrouw overleed jong. Er kwam een huishoudster voor hele dagen en na 3 maanden zei ze: "moeten we niet aan trouwen denken?". Na nog eens 3 maanden werd toch de bruiloft gevierd. 's Avonds na afloop zaten ze samen en wilden naar bed. Samuel zei: "Gaat alvast maar leggen, het schone kussen is voor jou". Dit werd dus de titel van het boek.

Verbaas u over de telkens weer herstellende veerkracht van mensen die slag na slag incasseren, gesterkt door een diepgeworteld geloof, dat er ook voor hen op een of andere manier weer een schoon kussen wacht.

Marieke sloot de middag af en vermeldde nog dat de volgende contactmiddag op 8 november is en komt ds. Marijke Meiring vertellen over geestelijke verzorging op Schiphol.

